

Zondag 1 november 2015

RK rooster: Allerheiligen

Apok. 7,2-4.9-14

Psalm 24

1Joh. 3,1-3

Mt. 5,1-12a

Een gekozen leven

Heiligen hebben een bijzondere plaats in de traditie. Hun levenswijze in navolging van Jezus Messias wordt tot voorbeeld gesteld aan ons allen. Als 21^e eeuwers halen we soms wel onze voorouders op voor de verhalen die over heiligen de ronde doen. Maar sommigen spreken nog steeds sterk tot de verbeelding, denk aan mensen als Franciscus en Clara.

Ontfermingsgebed

Ruimte
voor wie gekwetst en gebroken is
voor wie aan de kant staat
voor wie geen uitzicht heeft,
dat wij groeien in ruimte.

Heilig ontzag
voor al wat leeft
voor al wat ademhaalt,
voor wat echt van belang is
voor wat er toe doet,
dat wij groeien in waarachtig le

Open gaan
voor Gods Stem die spreekt
voor God die verbindt
voor de mens in nood die zich toewijdt
dat wij groeien in openheid. (Aanv.: Franck Ploum – Gedeeld visioen. Uitgeverij Ten Have 2010)

V
voor
wij God,
wiens naam alle geheiligd
wanneer wij nederdoen
vrede verkondigen
aan de verdrukten:
wij
voor deze wereld
met grote nood aan mensen
die een voorbeeld willen zijn
aan een andere omgang met elkaar
die uw naam hooghouden
al doende gerechtigheid
en wegen banen die begaanbaar zijn